

Vini Fantini

introduceert wijn in de koers

Tekst en foto's: **Alain Bloeykens**



Valentino Sciotto

"We moeten daar niet flauw over doen," zegt Valentino Sciotto, grote baas van Farnese Vini. "De koers, en dan vooral de Giro, is de mooiste publiciteit voor onze wijnen. Ik ken geen enkel ander Italiaans evenement dat zo druk bekeken wordt." Voor alle duidelijkheid: op de shirts staat 'Vini Fantini by Farnese' te lezen. Het is de naam van een gamma merkwijnen gemaakt door de groep Farnese die bij ons verkrijgbaar zijn bij o.m. Colruyt en Spar. Die zijn afkomstig van Farnese's thuisbasis, de stad Ortona in de Abruzzes, met als belangrijkste uithangbord de montepulciano d'Abruzzo. In wit is er de trebbiano en in rosé de Cerasuolo. Maar Farnese is uiteraard veel meer dan Fantini. De jaarlijkse productie van de groep schommelt rond de 30 miljoen flessen. Naast de Abruzzes hebben ze ook wijnkelders in Campania, Basilicata, Puglia en Sicilië. In het totaal bestaat het gamma uit meer dan 60 verschillende wijnen. De groep is in handen van Valentino Sciotto (de man achter de wijn) en Alessandro Benetton (modegigant én hoofdaandeelhouder). België is een van de belangrijkste exportmarkten. "Bovendien tellen we nogal wat grote namen in de ploeg wat sowieso extra publiciteit voor de wijn oplevert," gaat Valentino gepassioneerd verder. En dat klopt want de ploeg mag er overigens best zijn met oud-winnaars als Garzelli, Matteo Rabottini, spurtbom Chicci, klimwonder Santambrogio en 'onze' Kevin Hulmans die een opvallende Ronde van Vlaanderen reed.

Wiel- én wijnliefhebbers die de voorbije weken de Giro volgden zullen misschien wel af en toe eens pijn gehad hebben aan de ogen wanneer ze op het scherm het peloton zagen voorbij razen. 'Schuldige' is Vini Fantini, met voorsprong de opvallendste ploeg in het peloton met hun fluogele truitjes. Maar waarom investeert een Italiaans wijnbedrijf nu net in een wielerploeg? We gingen het uitzoeken in Napels bij de start van de 96^e Giro d'Italia.

Met dank aan Benetton

Het kapitaal achter deze wielerploeg is afkomstig van modegigant Alessandro Benetton (49). Of hij dan een koersliefhebber is? "Niet echt, ik ben zelf wel een actieve sporter, vooral ski en kitesurf, maar van wielrennen lig ik niet echt wakker." En wijn? "Toegegeven, ik kan best een glas appreciëren maar steeds met mate." Blijft de vraag wat Benetton dan in Farnese gezien heeft? "Heel simpel, we investeren al jaren in kwaliteitsproducten (via het investeringsfonds 21Investimenti, nvdr) en Farnese Vini beantwoordt perfect aan onze kwaliteitscriteria." Benetton groeide de laatste halve eeuw uit tot een keten met meer dan 6.000 winkels. Het merk kende een verkoopsiek in de jaren 90 toen het uitpakte met controversiële reclamecampagnes, herinner u de affiche met de parende paarden. Nog niet zo lang geleden choqueeerde Benetton andermaal met de campagne "unhate" waarbij wereldleiders elkaar kussen (o.m. Barack Obama en de Chinese president Hu Jintao). De laatste jaren gaat het financieel wat minder met Benetton, maar dat moet volgend jaar weer rechtgetrokken worden. Voor alle duidelijkheid: de hippe wieleroefuit is niét van de hand van Benetton...

Onze favorieten onder de Farnese wijnen:

- *Edizione Cinque Autoc-toni*: schitterende blend van 5 autochtone druiven: montepulciano, sangiovese, primitivo, negroamaro en malvasia Rossa.



- *Tre Stelle* uit Basilicata, absolute must in rood (aglianico) en wit (greco en fiano). Daar komt nu eindelijk ook de rosé versie bij.
- Nog uit Basilicata het fraaie gamma *Pipoli* in drie kleuren. Vooral de *Bianco* (greco, fiano en malvasia) is schitterend.
- De absolute top binnen de Vesevo wijnen: de *Taurasi DOCG* (particuliere handel). Een parel!
- Ook het stevige gamma *Vigneti Zabù* uit Sicilië verdient aanbeveling.

Wijnsprokkels in de Giro



• Oscar Gatto (28), winnaar van o.m. Dwars door Vlaanderen, is met voorsprong de grootste wijnkenner van de ploeg. Tijdens de ploegvoorstelling wist hij moeiteloos drie wijnen blind te herkennen. "Tijdens de koers drink ik uiteraard geen wijn," vertelt de krullenbol, "maar na het seizoen gaat er geen dag voorbij zonder wijn." Hou die Gatto maar in de gaten: "Volgend jaar ga ik resoluut voor winst in de Ronde van Vlaanderen," noteren we uit zijn mond • Nog meer Ronde nieuws: de ploeg zou volgend jaar - zoals in de Giro dit jaar - uitpakken met een speciale Vini Fantini fles. Op het etiket komt de foto van een Belgische renner met als onderschrift 'Support us at the Giro delle Fiandre' • Wellicht zien we de spraakmakende Vini Fantini ploegbus (foto) de komende maanden in onze contreien. Vini Fantini lanceert een gloednieuwe *spumante* (wit en rosé) en de ploegbus verandert voor de gelegenheid in wijnbar. Afspraak (wellicht) op 22 juli in Aalst (natourcriterium) en van 18 tot 21 oktober op de 15^e verjaardag van Megavino (Brussels Expo). De wijnen van Farnese worden bij ons verdeeld door Mafri-bel, info: office@mafri-bel.be